



Östgruppen

för demokrati och
mänskliga rättigheter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

Den 5 december 2009 firade Östgruppen femårsjubileum som självständig organisation. Tidigare var vi en arbetsgrupp inom Svenska freds, nu har vi skapat oss vår egen plattform och starkt expanderat vår verksamhet sedan den tiden. Vi har en väl fungerande organisation med många ideellt aktiva och till och med några deltidsanställda.

Under 2009 har störst fokus legat på vårt arbete med Belarus (Vitryssland) och Tjetjenien. I Belarus är Östgruppen numera den mest synliga svenska aktören för demokrati-rörelsen och i oberoende media. Också i Sverige är vi den ideella organisation som syns mest i Belarusrelaterade frågor.

Vi har fortsatt vårt opinionsbildande arbete men också breddat och utvecklat det, bland annat genom att ge ut den allra första skivan med belarusisk musik i Sverige, starta Belarusbloggen och genom att låta belarusiska demokratiförespråkare tala till en svensk publik på Youtube.

Östgruppens Tjetjenienarbete fick ett starkt lyft under året. Hösten 2009 släppte vi rapporten ”Tio år av straffrihet – Tjetjenien väntar fortfarande på rättvisa”. Den resulterade bland annat i att mänskliga rättig-

heter kom att stå i fokus hos media under den ryska presidenten Medvedevs besök i Stockholm i november.

På kommande sidor presenterar vi vårt arbete under året uppdelat under respektive verksamhetsområde. Ett varmt tack till alla medlemmar och andra som har bidragit till och stöttat vår verksamhet under året!

Några resultat av Östgruppens arbete under 2009:

- ✓ Vi förde upp människorättsbrotten i Tjetjenien på dagordningen vid toppmötet mellan EU och Ryssland i Stockholm!
- ✓ Vi gjorde frågan om föreningsfrihet till ett centralt område i relationen mellan EU och Belarus!
- ✓ Vi har fått ansvariga svenska politiker att offentligt prata om mänskliga rättigheter i Ryssland!
- ✓ Vi har ökat kunskapen i Sverige om problemet med straffrihet i Tjetjenien!
- ✓ Vi har spridit belarusisk musik till Sverige och informerat om mänskliga rättigheter i Belarus!
- ✓ Vi har gett konkret stöd till demokrati-rörelsen i Belarus!

Ryssland

Mycket av Rysslandsverksamheten har under året kommit att handla om frågor kopplade till Tjetjenien. Mer specifikt om detta kan läsas i ett separat Tjetjenien-avsnitt nedan.

Konferens och rekommendationer till EU

I oktober medverkade Östgruppen vid Civil Rights Defenders konferens *Human Rights Defenders at Risk*. Bland övriga medverkande återfanns svenska och internationella människorättsorganisationer med fokus på Ryssland jämte flera av de mest framstående ryska människorättsförsvararna. Inom ramen för konferensen enades deltagarna om ett antal rekommendationer om hur EU bör hantera människorättsfrågorna i sin relation med Ryssland.

Vi skrev också en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet där dessa rekommendationer presenterades. Artikeln publicerades den 18 november, samma dag som EU och Ryssland möttes för ett toppmöte i Stockholm.

Dessutom antogs under konferensen ett gemensamt uttalande där det just inträffade mordet på den ingusjiske journalisten Maksjarip Ausjev fördömdes.

Informationsbidrag från Sida

I maj lämnade Östgruppen in en ansökan till Forum Syd/Sida för att få ett informationsbidrag om Ryssland för år 2010. Trots mycket stora nedskärningar (på ca 60%) i Sidas informationsanslag beviljades sedermera vår ansökan.

Ansökan heter "Svenskt demokratistöd till Ryssland" och inkluderar en rapport om demokratistödet och den hotade föreningsfriheten i Ryssland. Vi kommer att uppmärksamma rapporten med seminarier, möten etc. för att påverka den svenska regeringen att aktivt stödja den ryska alltmer

utsatta demokrati rörelsen. Detta är en fråga Östgruppen drivit sedan flera år tillbaka, och under 2010 kommer vi alltså att få mer resurser till det arbetet.

Toppmöte EU-Ryssland

Den 18 november ägde som tidigare nämnts ett toppmöte mellan EU och Ryssland rum i Stockholm.

Samma dag medverkade Östgruppens ordförande Martin Ugglå i en diskussion i Sveriges Radios "Studio 1" angående situationen för mänskliga rättigheter i Ryssland. Läs mer om toppmötet i tjetjenienavsnittet.

Seminarium på Bokmässan

I slutet av september samarrangerade Östgruppen och Kristdemokratiskt internationellt center, Kic, ett seminarium på bokmässan i Göteborg. Temat för seminariet var "Arvet efter kommunismen" och Martin Ugglå medverkade i en diskussion om hur demokratisituationen i Ryssland och Belarus utvecklats efter Sovjetunionens fall.



Martin Ugglå medverkar på Kic:s seminarium på bokmässan i Göteborg.

Mord på MR-försvarare och journalist

Den 19 januari mördades den ryske människorättsförsvararen Stanislav Markelov och journalisten Anastasija Baburova i Moskva. Vi skickade ut ett pressmeddelande där vi fördömde mordet.

Stockholm Russia Forum

Martin medverkade i juni vid Stockholm Russia Forum, arrangerat av Utrikespolitiska institutet och UD. Talare vid forumet var bland annat Sveriges utrikesminister Carl Bildt och EU:s dåvarande utrikespolitiska talesman Javier Solana.

Föreläsning

I april föreläste Martin för Södertörns utrikespolitiska förening, under rubriken *Rysk demokratisering under hårt tryck*.

I Rysslandsarbetet har under året följande personer deltagit: Åsa Elmerot, Jon Fridholm, Linda Isaksson Löow, Hanna Söderbaum, Martin Ugglå och Sofia Ugglå.

Tjetjenien

Kampanj mot straffrihet



Med finansiering från Sida via Forum Syd genomförde Östgruppen under 2009 en informations- och påverkanskampanj om straffriheten för människorättsbrott i Tjetjenien under namnet "Tjetjenien väntar fortfarande på rättvisa".

Inom ramen för kampanjen producerade Östgruppen rapporten "Tio år av straffrihet – Tjetjenien väntar fortfarande på rättvisa", där vi gav bakgrundsinformation till de drygt hundra Tjetjenienrelaterade fall som avgjorts i Europadomstolen och resulterat i fällande domar mot Ryssland. Rapporten



rymde också flera konkreta fallbeskrivningar och rekommendationer och uppmaningar om ett starkare engagemang i frågan från den svenska regeringen och Europarådets ministerkommitté.

Bland annat krävde vi att pressen på Ryssland att verkställa domarna skulle öka.

Till kampanjen hörde även flera andra informationsaktiviteter. En särskild avdelning på Östgruppens hemsida inrättades, där relevant information om kampanjen presenterades. Vi skapade två olika kampanjfilmer som lades ut på Youtube, dessutom genomförde vi en vykortskampanj där vi uppmanade dem som stödde vårt budskap att skicka två



förtryckta vykort, ett till Sveriges utrikesminister Carl Bildt och ett till Rysslands president Dmitrij Medvedev.

I november arrangerade vi tre separata seminarier om Tjetjenien. Till dessa bjöd vi in två utländska föreläsare, en tjetjensk människorättsförsvarare från den ryska organisationen "Memorial" (Usam Bajsa-jev), och en rysk dito från det "Rysk-tjetjenska vänskapsförbundet" (Oksana Tjelysjeva). Det första seminariet – inriktat på personer som är yrkesverksamma på Rysslandsrelaterade områden – genomfördes i samverkan med Civil Rights Defenders. Där deltog även Rysslandsexperten Ingmar Oldberg och Civil Rights Defenders chef Robert Hårdh som talare.



Thomas Hammarberg föreläser på Östgruppens Tjetjenienseminarium.

Ett andra seminarium för allmänheten genomfördes i samverkan med Olof Palme-centret, med medverkan av Europarådets människorättskommissarie Thomas Hammarberg. En tredje föreläsning genomfördes i samarrangemang med Utrikespolitiska föreningen i Uppsala, här framträdde endast Oksana Tjelysjeva.

I oktober medverkade Östgruppen som ovan nämnts vid konferensen "Human Rights Defenders at Risk", varvid Martin Ugglå presenterade rapporten "Tio år av straffrihet – Tjetjenien väntar fortfarande på rättvisa".

Under hösten publicerade vi också fyra debattartiklar om den utbredda straffriheten i Ryssland, i bland annat Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet. Artiklarna var i flera fall gemensamt skrivna av oss och andra människorättsorganisationer, däribland Human Rights Watch, Memorial och Civil Rights Defenders.

Östgruppen medverkade i ett flertal mediainslag där Tjetjenienfrågan togs upp, bland annat i Sveriges Radios "Studio 1" och "Ekot", och var delaktiga i ytterligare ett stort antal, t.ex. i TV4 och SVT. Vi koncentrerade det massmediala arbetet till tiden före och under toppmötet mellan EU

och Ryssland, vilket ägde rum i Stockholm den 18 november 2009, något som visade sig vara mycket lyckosamt. Människorättsfrågorna, och särskilt de som rörde övergrepp i Tjetjenien och de fällande domarna mot Ryssland i Europadomstolen, kom att bli en tydlig punkt på den massmediala agendan.

På den presskonferens som arrangerades med president Medvedev och statsminister Reinfeldt kom en av två frågor från svenska journalister att handla om detta. Det var därmed tydligt att vårt kampanjarbete nått ända fram till såväl president Medvedev som den svenska regeringen.

Ett huvudmål för informationsprojektet var att föra upp frågan om straffriheten för människorättsbrott i Tjetjenien på dagordningen i offentliga sammanhang på hög politisk nivå. Efter avslutat projekt kunde vi konstatera att vi i hög grad lyckats uppnå detta mål.

I april avslutades formellt kriget i Tjetjenien av de ryska myndigheterna. Vi publicerade i samband med detta en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet, där vi påpekade att människorättsituationen var fortsatt svår och krävde att ryska krigsförbrytelser i Tjetjenien skulle utredas.

I artikeln lyfte vi bland annat fram general Vladimir Sjamanov, som misstänks ha gjort sig skyldig till krigsförbrytelser. När han en månad senare utsågs till befälhavare för Rysslands luftlandsättningsstyrkor protesterade vi i ett pressmeddelande.

I Tjetjeniengruppen har under året följande personer ingått: Åsa Elmerot, Maria Hamberg, Anna Palmgren, Daniel Persson, Martin Ugglå och Sofia Ugglå.

Belarus (Vitryssland)

Kampanj 193



Vi har under 2009 fortsatt driva Kampanj 193 till stöd för föreningsfriheten i Belarus (Vitryssland). Under året uppmärksammade vi regelbundet frågan om föreningsfrihet i Belarus, och särskilt i förhållande till paragraf 193 i Belarus brottsbalk, en lagparagraf som gör det brottsligt att verka i en oregistrerad organisation. Förutom att stötta våra belarusiska kollegor i deras kamp för ett avskaffande av paragraf 193 har vi också tillsammans med dessa framgångsrikt arbetat för att frågan om föreningsfrihet ska prioriteras högt av ansvariga politiker från Sverige och EU i deras relation med Belarus. Frågan har därmed vävts in i de flesta sammanhang där vi arbetat med Belarus.

I Sverige har vi bland annat uppvaktat politiker och bistått dem med informationsmaterial om paragraf 193, i syfte att främja deras engagemang i frågan. Vi har också förmedlat kontakt mellan belarusiska människorättsorganisationer och svenska politiker. Ett exempel var när vår belarusiska samarbetspartner Asambleja (inspirerade av Östgruppens kampanj!) inledde en egen "193-kampanj" under året och bad om internationellt stöd. Med Östgruppens hjälp anslöt sig tre svenska riksdagsledamöter (Annelie Enochsson (KD), Cecilia Wigström (FP) och Birgitta Ohlsson (FP)) till kampanjen med stöduttalanden. Östgruppen var för övrigt en av de första utländska organisationerna som anslöt sig till kampanjen.

Vi har också uppmärksammat svårigheten för våra belarusiska kollegor i Asambleja och Vjasna att registrera sina organisationer. Belarusiska myndigheter har på upp-

bart politiska grunder nekat dem och många andra organisationer registrering under året. Vi har i detta sammanhang sänt ut flera pressmeddelanden och skrivit öppna brev till de belarusiska myndigheterna, vilket bland annat fått stort genomslag i belarusiska oberoende massmedier.

Messages from Belarus

Inom ramen för Kampanj 193 har Östgruppen genomfört projektet "Messages from Belarus". Det arbetet inleddes redan under 2008 och innebar först och främst en skivproduktion där elva belarusiska artister medverkar med varsin låt. Skivan trycktes på Dicentia och kostnaden, ca 13 000 kr, finansierades av en privat sponsor. Överskottet av skivförsäljningen går oavkortat till Kampanj 193. Det är första gången som belarusisk musik ges ut i Sverige. Projektledare har Hanna Söderbaum varit.



Medverkar på skivan gör några av de främsta artisterna på den belarusiska alternativscenen, bland annat Zmitser Vajtsiusjkevityj, Krama och Indiga. Just Indigas sångerska – Rusia – kom också till Stockholm när Östgruppen i juni ordnade en släppfest för skivan tillsammans med vår estniska samarbetsorganisation Treysi Sjljach. Evenemanget ägde rum på Kafé Multikulti och rymde utöver Rusias uppträdande även fotovisning av den belarusiska fotobloggaren Ksenija Avimova jämte visning av Treysi Sjljachs tecknade satirfilmer. En av filmernas upphovsmän – Pavel Marozau – var också på plats och berättade om dessa. Totalt närvarade ett 50-tal åhörare och mellan de olika programpunkterna presenterades information om Kampanj 193 och om den inskränkta föreningsfriheten i Belarus.



Rusia framträder på fullsatta kafé Multi Kulti, här ackompanjerad av trummisen Robert Ikiz.

Under Tretsi Sjljachs besök arrangerade vi också möten med bland annat Sida, UD och Civil Rights Defenders åt våra gäster. DN intervjuade Rusia och Pavel, vilket resulterade i en artikel på ledarsidan.

Skivan Messages from Belarus fick under hösten en egen sida på MySpace, och finns nu ute till försäljning. Den uppmärksammades också i Belarus, bland annat med en lång och mycket positiv recension i en av landets främsta kulturtidskrifter, Arche.

Den 9 oktober intervjuades Hanna av Uppsala Fria Tidning om skivan.

EU och Belarus

Vi har fortsatt att bevaka relationen mellan EU och Belarus. EU:s sanktionspolitik gentemot landet förändrades redan 2008 och har sedan omprövats två gånger under 2009. Östgruppen har på nära håll följt utvecklingen och framfört våra synpunkter i flera olika sammanhang.

I slutet av januari deltog Martin Uggla vid ett riksdagsseminarium om EU:s Belaruspolitik, arrangerat av Kristdemokraterna. Medverkade gjorde även Kasia Markouskaja från det belarusiska oppositionspartiet BNF, samt KD:s riksdagsledamot Annelie Enochsson. Seminariet uppmärksammades på DN:s ledarsida.

När EU sjösatte sitt östliga partnerskap i maj 2009 protesterade vi mot att Belarus president Aljaksandr Lukasjenka blev in-

bjuden till startmötet i Prag. Mötet ägde rum på tioårsdagen av ett uppmärksammat datum i Belarus, nämligen bortrövandet och mordandet av en känd oppositionspolitiker (Jury Zacharenka). Vi publicerade två debattartiklar i samband med detta och sände även ut pressmeddelanden.



TT uppmärksammade vår protest i en längre tidningsartikel och belarusiska medier publicerade också våra uttalanden.

I slutet av november arrangerade vi i Stockholm ett seminarium om EU:s Belaruspolitik, i samarbete med den estniska organisationen Stödgruppen för Belarus. Martin Uggla framträdde tillsammans med Stanislav Sjusjkevitj (det självständiga Belarus första statschef), Valeryja Krasouskaja (från organisationen We remember, grundad av anhöriga till försvunna belarusiska regimpolitiker) och Andrej Abozau från Stödgruppen för Belarus. Amnesty Press bevakade seminariet och publicerade en artikel om detsamma.



Belarus första statschef Stanislav Sjusjkevitj.

Vitryska röster om mänskliga rättigheter

Inför EU:s prövning av sin sanktionspolitik mot Belarus genomförde vi under hösten ett separat projekt med titeln "Vitryska röster om mänskliga rättigheter". Projektet finansierades av ett mindre bidrag från Folke Bernadotte-akademien och genomfördes i samverkan med människorättscentret Vjasna.



Vi bad tolv belarusiska människorättsexperter att uttala sig om situationen för de mänskliga rättigheterna inom lika många



områden. Dessa utgick i sin tur från de tolv demokratiseringskrav som EU tidigare riktat till den belarusiska regimen.

Uttalandena gjordes i form av tolv korta filmklipp, där experterna framför kameran gav sin syn på utvecklingen i landet. Slutsatsen var dyster, inte på ett enda område hade den belarusiska regimen tillgodosett kraven på demokratisering.

Filmerna publicerades på Youtube, och samlades därutöver på USB-minnen som tillsammans med ett följebrev överlämnades till flera svenska ministrar, UD och Belarusengagerade riksdagsledamöter. Budskapet riktades därmed till såväl den svenska regeringen som till EU (där Sverige var ordförande under hösten 2009). Filmerna lanserades ett par dagar innan EU skulle ta ställning till sin fortsatta Belaruspolitik, och kom därför att bli ett aktuellt inlägg i detta sammanhang.



I samband med att filmprojektet lanserades publicerade vi en debattartikel tillsammans med Vjasnas Tatsiana Revjaka, mottagare av det stora Anna Lindh-priset 2006.



Tatsiana Revjaka och Martin Ugglå.

Projektet väckte mycket stor uppmärksamhet i Belarus, och presenterades bland annat av den oberoende hemsidan Chartija 97 som ett "sensationellt projekt av svenska människorättsförsvarare". De översatte dessutom filmerna till såväl ryska som engelska, vilket innebar att de fick ännu större spridning.

I Sverige uppmärksammade bland andra EU-minister Cecilia Malmström vårt initiativ genom att själv återpublicera ett av filmklippen på sin egen blogg, jämte ett uttalande om det fortsatta behovet av att stödja de demokratiska krafterna i Belarus.

Försvunna oppositionella

Under året har Östgruppen uppmärksammat att tio år gått sedan flera välkända belarusiska regimkritiker försvann och befaras ha blivit mördade. Den 7 maj var det exakt tio år sedan Jury Zacharenka försvann, vilket vi belyste med en debattartikel på Newsmill (tillsammans med Civil Rights Defenders) och ett pressmeddelande. Den 16 september inföll motsvarande tioårsdag för Anatol Krasouskis och Viktor Hantjars försvinnande. Vi har i dessa sammanhang krävt att objektiva brottsutredningar ska genomföras för att de skyldiga ska kunna ställas till ansvar. Enligt oberoende rapporter står flera av dessa att finna bland personer som tidigare utgjort president Lukasjenkas närmaste krets, något som under flera år renderat dem inreseförbud i EU.

En av de mordmisstänkta är den förre inrikesministern Uladzimir Navumau, som jämte sin ministerpost varit ordförande i Belarus ishockeyförbund. När Navumau bjöds in till ishockey-VM i Schweiz i maj protesterade Östgruppen i form av en debattartikel i UNT tillsammans med Vjasnas ordförande Ales Bjaljatski, samt med ett öppet brev till Schweiz utrikesminister och ishockeyförbund. När Belarus i samband med VM tilldelades värdskapet för ishockey-VM 2014 kritiserade vi detta i ett pressmeddelande. TT publicerade mot bakgrund av detta en artikel med rubriken "VM-jubel för mordutpekad vitryss". Östgruppens protester uppmärksammades också i belarusisk oberoende press.

Tatsiana Sjaputska relegerad

Ungdomsorganisationen Malady Fronts pressekreterare Tatsiana Sjaputska relegerades från sin studieplats vid Belarus statliga universitet efter att hon deltagit vid ett möte i Bryssel inom ramen för EU:s östliga partnerskap. Östgruppen protesterade och uppmanade Sveriges utrikesminister Carl Bildt (som stått värd för EU-mötet) att reagera med kraft mot det inträffade. Bildt kritiserade också det inträffade i samtal med sin belarusiska utrikesministerkollega. Hittills har dock Sjaputska inte fått tillbaka sin plats vid universitetet. Belarusiska massmedier rapporterade om vår protest och Radio Swedens ryskspråkiga redaktion gjorde ett reportage om händelsen.

Radio Sweden

Radio Sweden beslutade under sommaren att lägga ner sina sändningar på belarusiska. Östgruppen anslöt sig till dem som protesterade mot beslutet, eftersom vi ansåg att radiosändningarna spelade en viktig roll för att sprida oberoende information om skeenden i Belarus, och dessutom fungerade som en viktig länk mellan de svenska och belarusiska samhällena.

Östgruppen deltog också i en manifestation utanför Radiohuset i Stockholm där

man bland annat överlämnade en namnlista med protester till Radio Swedens chef. Manifestationen uppmärksammades i Sveriges Radio och i DN.



Östgruppens Martin Ugglå (till vänster) deltar i manifestationen mot nedläggningen av Radio Swedens belarusiska sändningar utanför Radiohuset, tillsammans med bland andra Forum Syd, Silc och Liberala studenter.

Teliasonera i Belarus

Det delvis statligt ägda Teliasonera är verksamt i Belarus genom sitt dotterbolag Turkcell. Enligt uppgifter i massmedierna tar Teliasonera i praktiken ingen hänsyn alls till de speciella förhållanden som råder i diktaturer som Belarus, utan är till exempel beredda att bistå vid telefonavlyssning av regimkritiker. Östgruppen anklagade i ett pressmeddelande Teliasoneras ledning för blåögdhet och uppmanade företaget och den svenska regeringen i egenskap av delägare att ta sitt ansvar för att värna de mänskliga rättigheterna.

Projektbidrag från Sida

Östgruppen beviljades 2008 ett projektbidrag från Sida/Forum Syd. Projektet stödjer mänskliga rättigheter och demokrati i Belarus. Den egenavgift som erfordras för projektet samlades till största delen in genom vår 193-kampanj.

Projektet pågick under hela 2009 och avslöpte liksom tidigare mycket väl.

Som projektledare anställdes Sofia Ugglå på 25% i åtta månader. Flera medlemmar har också arbetat ideellt inom projektet.

I maj lämnades också en ny ansökan in för att fortsätta projektet. Trots att Sida drastiskt under ansökningsperioden skurit ned på de bidrag till utvecklingssamarbete i öst som förmedlas via Forum Syd (med ca 50%) beviljades även denna ansökan. Arbetet beräknas pågå i åtta månader under 2010.

Projektet utgör en stor och viktig del av Östgruppens Belarusarbete.

I december lämnade vi in ytterligare en ansökan till Sida. Denna var betydligt mer omfattande och en del av det nyinrättade demokrati- och mr-stöd som utlystes i november. Senare meddelades att mer än 2000 anökningar mottagits, och att Östgruppens ansökan var en av totalt sextio som gått vidare till den andra ansökningsomgången.

Belarusbloggen

BELARUSBLOGGEN

Östgruppens ordförande bloggar om Vitryssland



I april lanserade Östgruppens ordförande Martin Ugglar Belarusbloggen (www.vitryssland.wordpress.com), en blogg om aktuella skeenden i Belarus, främst rörande demokrati och mänskliga rättigheter. Blogglanseringen uppmärksammades i flera svenska och belarusiska massmedier, i Sverige bland annat på ledarplats i både DN och Svenska Dagbladet.

Belarusbloggen har fungerat som en parallell informationsspridningskanal för Östgruppens Belarusrelaterade aktiviteter, men även publicerat inlägg med ett något bredare fokus än Östgruppens.

Fram till årsskiftet publicerades drygt 80 inlägg, och bloggen har utvecklats till en etablerad kunskapskälla för dem som söker information om Belarus, inte minst journalister, politiker och studenter.

Föreläsningar om Belarus

Under året har Martin Ugglar hållit flera föreläsningar om människorättssituationen i Belarus, bland annat inom ramen för ICLD:s Belarusseminarium i Stockholm i juni (där också Socialdemokraternas utrikespolitiska talesman Urban Ahlin medverkade). Dessutom deltog Martin i årets Palmedagar samt föreläste för Liberala studenter i Växjö och vid ett Belarusseminarium i Kalmar konsthall.

I Belarusgruppen har under året följande personer ingått: Åsa Elmerot, Jon Fridholm, Anders Källmar, Neven Milivojevic, Anna-Maria Norman, Hanna Söderbaum, Jens Thulin, Martin Ugglar och Sofia Ugglar.

Föreningsarbete

Årsmöte

Östgruppen höll kombinerat års- och styrelsemöte den 22 mars i Stockholm. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en mindre stadgeändring gällande suppleanter i styrelsen antogs. Medlemsavgiften för år 2010 beslutade vi höja till 150 kronor för fullbetalande, medan den fortsatt är 100 kronor för studerande, pensionärer och arbetssökande.

Till ordförande valdes Martin Ugglar.



Årsmöte

Styrelse- och medlemsmöten

Under 2009 har Östgruppen haft åtta kombinerade styrelse- och medlemsmöten. De olika arbetsgrupperna har däremellan haft

separata möten. Mellan mötena har styrelsen vid behov fattat beslut via sin e-postlista.

Som ett resultat av föregående års framtidsmöten har styrelsen under året försökt att införa mer strikta ansvarsområden för ledamöterna, en process som kommer att fortsätta under 2010.

Kurs i publicitet och påverkan

Den 25 april arrangerade vi en endags internutbildning i "Publicitet och påverkan". Teori varvades med praktik, huvudfokus låg på pressmeddelanden och debattartiklar. Som kursmaterial användes pr-byrå Westanders "PR-handbok". Totalt var vi åtta östgruppsmedlemmar plus de två kursledarna Martin och Sofia Ugglå. Dagen avslutades med gemensam middag.



Hanna Söderbaum och Malin Holm skriver pressmeddelanden på kursen i Publicitet och påverkan.

Kursen kom till som ett resultat av de framtidsmöten vi haft under 2008 och var ett led i att sprida ansvaret och kunskaperna inom föreningen.

Östgruppen 5 år!

Den 5 december firade vi att Östgruppen grundades för 5 år sedan. Först hade vi ett vanligt möte med glögg och pepparkakor, därefter gick vi gemensamt ut och åt födelsedagsmiddag på restaurang.

Till jubileet samlade vi också in "födelsedagsgåvor" till föreningen och fick bland annat två större gåvor om vardera 5000 kronor. Ett mycket välkommet bidrag till föreningen, som vi är varmt tacksamma för.

Ekonomi

Östgruppens ekonomi har liksom tidigare skötts av vår kassör.

Med hjälp av verksamhetsstödet från Folke Bernadotteakademien har vi fått möjlighet att effektivisera och förbättra bokföringen, bland annat med inköp av ett nytt bokföringsprogram.

Verksamhetsstöd

Också för år 2009 beviljades Östgruppen ett verksamhetsstöd från Folke Bernadotteakademien. Föregående år låg stödet på ca 110 000 kronor, för år 2009 höjdes det till 150 000 kr. Stödet går direkt till Östgruppen som organisation och har bland annat gett oss möjlighet att anställa en organisationssamordnare på 40% inom föreningen. Organisationssamordnarens uppgift har varit att fungera som en sammanhållande länk i föreningen, dels har hon skött en stor del av administrationen, dels har hon stöttat och hjälpt de ideella krafterna vid behov.

Verksamhetsstödet har bland annat gett oss möjlighet att arrangera temakvällar, till exempel den alternativa belarusiska kulturkvällen i juni i Stockholm.

Vi har också kunnat betala för internutbildning. I januari och mars deltog vår organisationssamordnare på en totalt sex dagar lång kurs i kommunikationsplanering arrangerad av Sida Civil Society Center i Härnösand. Det har även gett oss möjlighet att bli medlemmar i "Webbdesignskolan", så att vi har kunna vidareutveckla vår hemsida.

Verksamhetsstödet har också bekostat tryck av visitkort för föreningens företrädare.

I oktober lämnades en ny ansökan in för att få verksamhetsstöd för år 2010, vilken senare beviljades med 150 000 kronor.

www.ostgruppen.se

Föreningens ansikte utåt är hemsidan www.ostgruppen.se, vilken har varit fortsatt välbesökt. Den har under året utvecklats och skötts av Åsa Elmerot. Under hösten fick Åsa också hjälp av Malin Holm i arbetet med att uppdatera den.

Sidan har blivit alltmer omfattande och fått flera separat underavdelningar för våra nya projekt, bland annat en Tjetjenienavdelning och en sida för vårt belarusiska videoklippprojekt.

Också de ryska- och engelskspråkiga delarna av hemsidan har utvecklats, delvis med hjälp av verksamhetsstödet.

Medlemmar

Medlemsantalet i Östgruppen fortsätter att öka. Den sista december 2008 hade vi 45 betalande medlemmar, vilka ett år senare hade ökat till 57.

Föreningens främsta informationskanal till medlemmarna, förutom hemsidan, är den interna e-postlistan ostgruppen@yahoogroups.com. Vi har också en parallell extern e-postlista, ostgruppen_info@yahoogroups.com

till vilken vi ansluter medlemmar som inte önskar så många utskick från oss, samt personer som inte är medlemmar men vill ha information från Östgruppen. Till de båda e-postlistorna var 94 personer anslutna i slutet av 2009 (49 respektive 45 på de båda listorna), vilket var en ökning från totalt 67 personer ett år tidigare.

Förutom den allmänna e-postlistan har kommunikationen inom föreningen skett på separata e-postlistor för de olika arbetsgrupperna.

Anställda

Östgruppen har under 2009 haft personal anställd på tre mindre tjänster.

Sofia Ugglar har varit fortsatt anställd som projektledare inom vårt Sida-finansierade Belarusprojekt, med en 25%-tjänst under åtta månader.

Hon har också haft en fast anställning som organisationssamordnare på 25% till och med mars, utökad till 40% från 1 april. Detta har möjliggjorts med hjälp av det verksamhetsstöd vi beviljats av Folke Bernadotteakademin.

Martin Ugglar har varit anställd som projektledare för Östgruppens Tjetjenienprojekt. Anställningen var på 50% under sex månader och finansierades av det informationsbidrag vi fått av Forum Syd/Sida.

Inom styrelsen har Nanna Holst och Åsa Elmerot varit personalansvariga.

Förutom dessa anställningar har Östgruppen arvoderat föreläsare och form-givare inom de olika projekten. Allt övrigt arbete inom föreningen har fortsatt utförts ideellt.

